

Zoals het den Heere behaagde, zoo is het geschied: dat de naam des Heeren gezegend zij.
Job I. 14.

†

ZALIG AANDENKEN

van Mevrouw

PHILOMENA DE ROO

Echtgenootte van Mijnheer

FRANCIES VAN HUFFEL

geboren te Schoorisse, den 4 Juni 1858 en overleden te Paricke, den 21 November 1925.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid der Confrerie van de Heilige Barbara.

Zij heeft God gevreesd van hare kindsheid af, en zijne geboden nauwkeurig onderhouden, en dit geenszins bedroefd in de beproevingen die zij te lijden had.
Tob. XI. 13.

Zij vond haar geluk in het kwijten harer plichten van moeder; hare kinderen waren het voorwerp harer teederste zorgen, zij verwijderd ze van 't kwaad en plantte de deugd in hunne harten.
H. Ephrem.

Zij was bemind van God en de menschen, en bij hare Kinderen zal zij in zegening blijven. Eccl.

Bemide Echtgenoot en mijne duurzame Kinderen en Familie, het eenigste wat ik nog van u vraag is, van mij indachtig te zijn in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.
(300 d. afl.)

R.

I.

P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert