

De rechtvaardigen sterven niet; hunne dood is de overgang tot het eeuwig leven. H. Anthan.

**BID VOOR † DE ZIEL**

van Mijnheer

**JOSEPH-BENEDICTUS DE ROOVER**

echtgenoot van Mevrouw

**CESARINE DE COCK**

geboren te Lokeren den 7 October 1854, en aldaar godvruchtig overleden den 21 Januari 1926,

De dierbare overledene was een man, dien de Heer met een gezond oordeel en voorzichtigheid had begaafd. Het geloof was geworteld in zijne ziel, gelijk de eik in de rotse. Van zijne jeugd af was hij vol eerbied voor den Godsdienst en zijne bedienaren, wier rechten hij uit al zijne krachten verdedigde; hij was een vriend van recht en waarheid, ongeveinsd, medelijdend voor allen die tot hem kwamen. Het geluk van zijn huisgezin was zijne hoogste bekommernis en hij waakte er over tot op zijn laatsten dag met veel zorgvuldigheid. Bemind van God en de menschen, is hij waardig om eeuwig in de gedachtenis der rechtvaardigen te leven.

Beweenen wij dan zijne dood, doch laat ons redelijk zijn: Danken wij veeleer God, ons zulk een echtgenoot en vader een voorbeeld voor allen gegeven te hebben, want alles leeft in God en niets gaat verloren van hetgeen tot hem wederkeert. H. Bern.

Vaartwel, beminde Echtgenote en Kinderen, die ik beminde als den appel van mijn oog en voor wien ik nog wat had willen leven, maar God heeft het anders geschikt. Leef in eensgezindheid en vreeze des Heeren; eert en bemint uwe moeder al de dagen uws levens. Wat gij ooit geleerd en ontvangen en gehoord en van mij gezien hebt, doet dat, en de God van vrede zal met U zijn. Blijft dus goede christenen en bidt voor mij. Gij vooral, dierbare zoon, kroon van mijn hoofd, wees mij gedachtig aan het altaar des Heeren.

Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust.

Jezus, Maria, Jozef

(7 j. en 7 Quadr)

(7 j. en 7 Quadr.)

*Een tweede lijkdienst in de kerk der Eerw. Paters Minderbroeders, Dinsdag 26 Januari om 9 uren.*