

Gelijk de sneeuw versmelt bij 't vuur der eerste zon,
Zoo smolt ook zijne jeugd, als pas de lent' begon.



Bid voor de Ziel van Mijnheer
Jozef - Lucianus De Rop

zoon van

Gustaaf en Marie-Dorothea De Rop.

*Geboren te Herdersem den 3 Januari 1910, en
godvruchtig na eene kortstondige ziekte
overleden te Aalst den 10 Juli 1931.*

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van den Bond van het H. Hart.



De wonderbare schikking van den Allerhoogsten heeft het tegenwoordig leven met kwellingen doormengd, om ons het toekomstige naar waarde te leeren schatten.

O Heer! Ik vroeg verlenging mijner dagen en indien het mogelijk was dat Gij den kelk van lijden van mij zoudt verwijderen, maar Gij hebt mij beproefd gelijk het goud door het vuur. Doch dat Uw heilige Wil geschiede: eene zaak smeek ik U af: mij te laten wonen in Uwe heilige Tabernakelen.

Teerbeminte Ouders, Broeders en Zusters, ik was zoo gelukkig bij u, maar God spreekt en heeft mijn aardsch geluk in een onbreekbaar en volmaakt geluk veranderd. Weent niet, maar loven wij Hem tot op den dag van het blijde weerzien. Hebt eeuwig dank voor uwe teedere zorgen, die de bittere smarten mijner laatste uren lenigden en bidt veel voor uwem beminden Jozef.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

300 d. afl.

Uitg. We G. Muylaert, Herdersem.