

Vader, in uwe handen beveel ik mijnen geest.
Lucas XXIII 46

BID VOOR DE † ZIEL VAN

Mevrouw

Malvina-Francisca-Augusta DE RORE

Echtgenootte van Mr Emiel Deportemont

*Lid der Congregatie van O. L. V. van Altijld, Bijst.
van den Bond van het H. Hart en de
Confrerie van de H. Barbara.*

*geboren te Mooregem, den 26 Maart 1881 en
godvruchtig overleden te Zarlardinghe
den 13 Januari 1944.*

versterkt door de HH Sakramenten der stervenlen

Zij is voorbijgegaan al goed doende: zij was een toonbeeld van toegewijde christene echtgenootte en beminnelijke moeder. Immer eenvoudig en oprecht met eenieder, menschlievend, minzaam en goedhartig, was zij aangenaam aan God en de menschen. Hare gedachtenis zal in zegening blijven.

Hare dood weerspiegeling van haar stichtend leven was kostbaar in de oogen van God. (Ps 125)

Omringd van hare dierbare familie, is zij ontslapen in den Heer met volkomen onderwerping aan Gods H. Wil vol betrouwen op den bijstand van Maria.

En wij die haar zoo lief hadden, wij laten onze tranen vloeien niet omdat wij denken dat haar lot beweentlijk is maar omdat zij ons ontnomen is.

Dierbare echtgenoot, beminde kinderen, kleinkinderen en familie, onze scheiding hier is vroeger gekomen dan wij dachten; ik verlangde nog eenige jaren in uw midden te mogen blijven, tot uw aller welzijn, doch Gods aanbiddelijke Wil zij gezegend. Doet wat gij van mij gezien en gehoord hebt, God dienende met allen eenvoud des harten. Ik beveel u aan Hem en zijne H. Genade. (H. Crys.) Gedenkt u mijner in uwe godvruchtige gebeden. Gij bijzonderlijk duurzame zuster, schoonbroeder en neven aan het altaar des Heeren.

Genadige Jesus, geef haar de eeuwige rust

7 j. en 7 q. afl.

Everbeek, druk. DepessemierVanderdonckt