

Gelukkig zij die 't leven der Heiligen navolgen, om hunnen dood te mogen sterven. *H. Bened.*

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE-ÉLODIE DE RORE

weduwe van Mijnh. Henri GABRIELS,

geboren te Wannegem-Lede den 24 Maart 1871 en godvruchtig overleden te Bevere-Oud, den 28 Februari 1943 versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Lid v. den H. Hartebond en 't Liefdewerk der Arme Kerken.

O Vrouw, groot is uw geloof! *Matth. XV, 28.*

Het leven van deze goede moeder was schoon en stichtend! Lief en leed heeft ze steeds met 'n gerust ge moed gedragen, want met haar helder geloof erkende ze in alles wat voorkwam het werk van Gods Voorzienigheid. - Licht en sterkte voor de dagelijksche zware taak en voor de christelijke opvoeding harer 12 geliefde kinderen, heeft ze dagelijks als 't kon, gezocht bij den Liefdekoning onzer Tabernakelen: aan Hem had ze gansch haar leven verpand, tot Hem gingen, tot de laatste stonden toe, haar warmste hartekloppen en haar vurigste geestelijke offertjes. Zoo is thans ons zoetste troost dat wij haar hebben zien leven, lijden, sterven als 'n heilige!

De rijke gaven van haar moederhart heeft ze volledig uitgeput voor haar talrijke kinderen & kleinkinderen: om hen deugdzaam en welvarend het leven te zien opgaan heeft ze naast haar geliefden echtgenoot zoo hard gewerkt, zoo vurig gebeden, zoozeel geofferd. - Ook haar kinderen staan op en loven haar; doch hare werken zullen haar hoogste roem zijn. *Spr. 31.*

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, mijn troost & mijn trots, ik zegen u en ik dank u voor uw beste zorgen en kinderlijke liefde! Wat ik voor u ben geweest op aarde, wil ik voor u blijven in den Hemel. - Blijft trouw aan elkaar & steunt vooral onzen geliefde Firmin die steeds 't voorwerp was van mijn kommer en teederste zorgen, - En laat ons langs H. Misoffer en dagelijksche gebeden in innige liefde vereenigd blijven, tot wij elkaar terugvinden bij den Heer.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U! (300 d. afl.)