

In het kruis ligt onze zaligheid.

† **Bid voor de ziel van**

MEVROUW

Apoline DEROUBAIX

Echtgenootte van

Mijnheer Gustave TORCQ

geboren te Ronse den 1 Maart 1851 en er godvruchtig
overleden den 20 November 1940 versterkt door de
Heilige Sakramenten der Stervenden.

Weest bereid, want de Heer zal komen op het uur
waar ge minst aan denkt.

Laten we deze woorden van Jezus steeds indachtig
zijn opdat wij op het scheidingsuur niet met ledige
handen voor den rechterstoel van God zouden moe-
ten verschijnen.

Beminde Echtgenoot, lange jaren zijn wij samen
gelukkig geweest; thans slaat het uur van het afscheid;
Gods wil geschiede. Het trooste u dat wij eens terug,
in het loon des Hemels, voor altijd zullen te zamen
zijn.

En gij, mijn Kinderen en Kleinkinderen, die ik dag
en nacht tot het goede heb aangewakkerd, vergeet
de raadgevingen en het voorbeeld uwer moeder
niet. Geen grooter vreugde kunt ge mij bezorgen dan
altijd op den weg der waarheid voort te gaan.

H. Hart van Jezus sta mij bij.

Drukk. Fourez, Ronse