

Zalig de mensch die altijd leeft in vrees.
(Spr. 28 - 14).



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

EUGENIE DE ROUCK

geboren te Grootenberge den 17 Maart 1872
en aldaar overleden den 19 Maart 1940,
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.
Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen

Die den Heer vreest zal niet schrikken en beven
want God is zijne hoop. Gelukzalig is de ziel des
mensen die den Heer vreest.

(Eccl. 34, 16 en 17).

Ik vond kwelling en smart, heb ellendige maan-
den en pijnlijke nachten overgebracht, mijne krach-
ten zijn uitgeput, mijne dagen zijn vervlogen, wat
kan ik verlangen dan U, o mijn God. (Job.)

Ik heb gevonden dien mijne ziel bemint; nooit
zal ik nog van Hem scheiden. (Hooqlied)

Heb dank, o Jezus, voor uwen troost. Heb dank,
geliefde Familie, die mijn lijden zoodanig hebt ver-
zacht. God loone het u. Tot wederziens in 't eeuwig
geluk. Intusschen bidt voor mij.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
300 d. aff.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde of Berouw.
3j. voor elk der akten.

R. I. P.

Drukk. J. Vermeire-Vincke Statiestr. 36, Sottegem.