

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

Virginie DE ROUCK

*geboren te Grootenberge, den 16 Mei 1864 en
godvruchtig oarleden te Geeraardsbergen den 1 Januarij
1933, versterkt door de H. Sacramenten.*

~~~~~

Zij was eene vrome en deugdzame dochter, overtuigd van hare kristelijke plichten, minzaam in haren omgang met allen die haar omringden. Ook heeft zij haar brood in ledigheid niet geëten.

Het christelijk geloof, in hare jeugd aangeleerd, beled zij nog met dezelfde vurigheid in hare oude dagen.

Hare geliefde zuster heeft zij steeds bereidwillig bijgestaan in de moeilijkheden des levens, en hare kinderen in de kristelijke overtuiging helpen groot brengen.

Duurbare Zusters, Nichten en gij allen die mij gekend hebt, volgt mijn voorbeeld na en weest mij indachtig in uwe gebeden. Vaartwel en tot wederziens in den Hemel.

Jezus, Maria en Joseph, bid voor mij.

Mijn Jezus, bermhertigheid!

**R. I. P.**

.....

Druk. - O. Schautteet-De Keyser en Zonen Sottegem