

De ouderdom is eene eerekroon, als hij op den
weg der rechtvaardigheid gevonden wordt.

Rom. XVI. 14



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Judocus DE ROYE

Weduwnaar van Mevrouw

Coleta VAN HOOLANDT

en van Mevrouw

Hortence ENGELS

geboren te Nederbrakel den 23 September 1845
en aldaar godvruchtig overleden den 14 April 1919

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

Lid der Confrerie van de H. Barbara
en van den H. Franciscus.

Hij was een deugdzaam man, wandelde in de
vrees des Heeren en week af van het kwaad;
daarom werd hij bemind van God en van de
mensen en zijne gedachtenis blijft in zegen.

De mensch die God vreest zal vertroost worden
op het einde van zijn leven; hij zal gezegend
worden in de uur zijner dood. Eecl. 113,

Wat is de dood der rechtvaardigen? De rust, het
einde van den arbeid, de belooning onzer beproe-
vingen, de prijs en de kroon van ons strijden.

Gelukkig hij die leeft en sterft onder de bijzen-
dere bescherming van Maria, want de Moeder Gods
beminnen en navolgen is de sleutel bezitten van
het hemelsch Paradijs. H. Alph.

Bemide kinderen hebt dank voor uwe liefderijke
zorgen: troost U, onze scheiding zal niet lang
duren. Ik hoop vastelijk dat wij malkander zullen
wederzien in den Hemel, intusschen vergeet mij
niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid. 100 d. a.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. a.