

Ik zal mij een trouwen priester verwekken, die zal handelen volgens mijn hart en ziel.

I Reg.



Wees in uwe gebeden indachtig

de ziel van den

Eerwaarden Heer Leo - Jozef DE RUYCK

Derde Ordeling van den H. Franciscus.

Geboren te Neder-Eename den 11 Augustus 1874, Priester gewijd te Gent in 1897. Achtereenvolgens leeraar te Ronse, onderpastoor te Viane, te Appelterre, te Merendre en te Stekene; pastoor te Elst en te Ophasselt. Godvruchtig aldaar overleden den 8 Juni 1939 versterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Hij was een priester naar Gods Hart en de goede herder zijner kudde.

Vader, het werk, waarmede gij mij hebt belast, is volbracht. De zielen aan mijn zorgen toevertrouwd, heb ik steeds gewetensvol geleid langs de wegen der gerechtigheid en deugd. Mijn uiterste krachten heb ik er aan gegeven.

Zijne gelatenheid in de beproeving en het lijden stichtte iedereen die hem kende. Hij begreep zoo goed den "Koninklijken weg" van 't lijden en bewandelde hem met algeheele onderwerping aan Gods heilige wil, tot erbarming en zegen over zijn parochie. Hij vroeg steeds die genade door Maria, Koningin der priesters, voor wie hij een diepe godsvrucht had. De Heer beloone hem ervoor in alle eeuwigheid.

Bemide Bloedverwanten en Familie; geliefde Parochianen, gij weet hoe ik u heb bemind en wat ik voor u deed, Hebt dank voor uwe teedere genegenheid; vergeet mij niet in uwe dagelijksche gebeden. En Gij, mijne Medebroeders in het priesterschap, weest mij indachtig aan het altaar des Heeren. Moge de Heer u allen zegenen!

H. Hart van Jezus, ons toekome Uw rijk!

Jezus, Maria, Jozef, wees hem barmhartig!

7 jaren en 7 quadr.