

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen



Bid voor de ziel

van

COLETA DE RUYVER

echtgenoot van

RENÉ ROMAN

geboren te Nederbrakel den 8 Maart 1892 en god-  
vruchtig overleden te St Vaast. den 14 Februari 1946.  
Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

De duurzame overledene was een voorbeeldige vrouw met een aangenaam karakter. Zij was vol liefde en toewijding voor haar man, zij was omringd van vrienden. Zij hield zich bezig met eigen zaken, verrichtte alles met een gerust gemoed en volbracht trouw al haar plichten.

Omdat zij aldus aangenaam was aan God en aan de menschen, werd zij in de beproeving niet gespaard. Aangetast door een onverbiddelijke kwaal, heeft zij die bestreden met alle middelen. Voor haar naastbestaanden verborg zij haar lijden, doch de ziekte liet haar niet los. Zij berustte met voorbeeldige kalmte in de schikkingen der Goddelijke Voorzienigheid. Die kalmte en gerustheid, vooral in het zicht van den dood, waarin voor haar naastbestaanden een opbeurende troost bij het lijdensbed, maar zij zijn vooral de weerspiegeling van een leven dat volledig in orde was met God en zij geven ons de waarborg van een heiligen dood.

Duurbare echtgenoot, ik vroeg het U reeds, aanvaard edelmoedig en gelaten het offer dat God u vraagt; ik dank U voor uwe liefde en de vele zorgen aan mij besteed, Duurbare bloedverwanten, u dank ik eveneens voor uw zorgen en uw liefde. Moge God u alles vergelden, Bidt veel voor mijn zielerust,

Mijn Jezus, barmhartigheid ! (100 d. afl.)

De vier akten (12 j. afl.)

---

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt