

Ten Paradijze geleiden U de Engelen,
Gaat met de heilige Martelaars mede
En uit Jerusalems zalige muren
Komen de zingende Choren U tegen.
Gaat eens met Lazarus, arm en ellendig
Rust in alle eeuwen der eeuwen, onendig
Off. der dooden.

†

BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

FRANÇOIS DE RUYVER

zoon van

PETRUS en van **RENILDE DE GEETER** zaliger

geboren te Nederbrakel,
den 17 Febr. 1871, en aldaar godvruchtig overleden
den 4 Februari 1922.

na het H. Oliesel ontvangen te hebben.

Lid van het genootschap van den H. Franciscus-Xaverius,
van het H. Sacrament, enz.

— N —
Deze vroegtijdige dood doet allen nadenken over
het woord van de H. Schrift: eene haastige dood is
niets, maar eene onvoorziene is erger.

De dood heeft dezen braven man bereid gevonden
om over te gaan tot de eeuwigheid, want de
vrees des Heeren hield hem verwijderd van een on-
geregeld leven, en deed hem de deugd beoefenen
zonder menschelijk opzicht.

Stil en nederig heeft hij geleefd; niet de wereld
met zijne wellusten kon zijn hart bekoren, maar den
Heer met allen eenvoud des herten dienen, was zij-
ne grootste voldoening.

Dierbare ouders, broeders en zusters, dat mijne
dood u niet ontroostbaar late, zooals dezen die geen
geloof hebben, maar houdt uwe blikken hemel-
waarts gericht op den looner van alle goed, en
weest mij in uwe gebeden indachtig.

Zoet Hert van Jesus, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radys & V.D. Candelaere