

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS I Amen.



Bid voor de ziel

van

HILARIE DE RUYVER

echtgenoot van

HENRI COESENS

geboren te Nederbrakel, den 1 November 1884, en
godvruchtig overleden te Opbrakel, den 12 Maart 1942.
Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Zij was lid van de Derde Orde, van den H. Franciscus van Assisië en van de Broederschap van de H. Barbara.

Onze Vader, Die in de Hemelen zijt, Uw Wil geschiede op aarde als in den Hemel.

Van af haar jeugd, heeft zij gewandeld op de wegen des Heeren, Zijn geboden in acht genomen, en van ganscher harte gezocht Hem te behagen, Zij is in vrede in den Heer ontslapen.

De zoetste vertroosting, die men in het graf mede neemt, is de getuigenis dat men als een onberispelijke echtgenoot, een teedere en liefdevolle moeder heeft geleefd en aan zijn kinderen duurzame lessen en kristene deugden tot erfenis achterlaat.

H. Franciscus Salesius.

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van hen, die de opvoeding van hun kinderen verzorgd hebben.

H. Hieronimus.

Duurbaar Echtgenoot, geef uw hart niet over aan de droefheid; betrouw op God, en eens zullen wij malkander wederzien.— Lieve Kinderen, bemint elkander, vergeet de voorbeelden van uw Moeder niet, en door woorden en werken eert uw Vader, opdat de zegen des Heeren over u nederdale.

Jesus, Maria en Jozef. 7 jaar afslaat

R. I. P.

Nederbrakel Druk Wwe O. Surdiacourt