

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

IRMA DE RUYVER

echtgenoot van Mijnheer

HUBERT VANHAMME

geboren te Elst, den 17 Mei 1909

en aldaar godvruchtig overleden den 8 April 1934.

Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Zij is ontrukkt als eene bloem, als een schaduw is zij gevallen en verdwenen, aan het leven van den mensch zijn door God palen gesteld die niemand kan voorbijgaan.

De dood heeft een einde gesteld aan de langdurige ziekte die haar aanrandde vol verdueligheid heeft zij ze verdragen, geen gemor kwam over hare lippen, de uur der belooning is voor haar geslagen.

Beminde echtgenoot, beminde vader en bloedverwanten, hebt allen dank voor de opofferende zorgen mij met zooveel liefde bewezen in mijne droeve ziekte ik verlaat u nu vroegtijdig, weent niet over mij, maar geeft mij de gunst van een goed gebed.

Zoet Hert van Maria, wees mijn toevlucht.

300 d. afl.

R. I. V.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiaccourt.