

God gaf, God nam, Zijn Naam zij gezegend.

†

Troostend aandenken
van

JOHAN-ALBERT DE RUYVER

teergeliefd zoontje van
JOZEF EN YVONNE DE RUYVER

geboren te Ronse, de 9 December 1949
en aan de liefde zijner ouders ontruikt
te Nederbrakel, de 18 April 1950.

Liefste moeke wil niet wenen,
ook gij niet, mijn beste vā,
omdat een van uwe klenen
ging naar 't zalige hierna.

Broertjes lief, gij stond zo teder
rond mijn kleine wieg geschaard;
eens bij God zien we ons weder,
met d' eeuwige schatten hier vergaard.

g' Hebt zoveel van mij gehouden.
'k geef U liefd' om liefde weer.
'k Zal 'n plaats U voorbehouden
bij de troon van onze Heer !
