



Ter zalige gedachtenis van

de eerbare vrouw

JOSEPHINA DE RUYVER,

geboren te S. Maria Hoorebeka den 1 December
1847 en na eene langdurige ziekelijkheid, in
welke de HH. Sacramenten hare krankheid ver-
sterkten, godvruchtig overleden te S. Blasius
Boekel den 18 April 1907.

R. I. P.

getrouwe echtgenote van

— Hendrik De Keyzer —

vereerde haar de Voorzienigheid met dertien
kinderen wier opvoeding haar steeds ter herte lag.
Met kloeken moed en onverstoorbare zachtzin-
nigheid, door vreugd en droefheid heen, bestuur-
de zij haar talrijk huisgezin, gevende aan allen
het voorbeeld van eenen christelijken levens-
wandel.

Nu beminde Echtgenoot en duurzame Kinderen,
vaartwel, moeder gaat bij den Heer, bedroeft u
niet gelijk deze die geene hoop hebben. Kinderen
eert uwen vader al de dagen van uw leven, ont-
houdt de lessen en voorbeelden van moeder en de
God van vrede moge met u zijn tot dat wij mal-
kaar eens wederzien in den Hemel.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
300 dag. afl.

Eename. — Drukkerij Pius Verhegge.