

Het sacrifice dat Gij ons vraagt, o Heer, is pijnlijk, nochtans wij buigen het hoofd en zeggen met onderwèping: Vader dat niet onze wil, maar de Uwe geschiede!



Bid voor de Ziel

van

JOZEF DE RUYVER

Weduwnaar van

Virginie Van Cauwenberghe

Geboren te Elst en aldaar
in den Heer ontolapen den 26 Januari 1911
in den ouderdom van 60 jaren.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.



Hij was rechtvaardig en deugdzaam, nauwkeurig in het volbrengen zijner christelijke plichten, daarom zal de Heer hem genadig zijn.

Zonder vrees of schrik zag hij den dood dagelijks meer en meer naderen, want met christene gelatenheid onderwierp hij zich aan den wil des Heeren.

Op U, o Heer, betrouw ik, red mij volgens uwe rechtvaardigheid; wees mij een God van bescherming.

Bemide kinderen blijft elkander beminnen, zoo zal de Heer u zegenen en helpen; troost u bij mijn afsterven en bidt voor mij opdat de Heer mij ontvange in zijn Hemelsrijk.

Mijn Jesus barmhartigheid. 100 dagen afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle & Th. Gorller,