

De rechtveerdige sterft gerust; zijne dood is het einde van het tegenwoordig leven en het begin van het beter leven.

H. Bernardus.



## TER ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

# LEONARD DE RUYVER

echtgenoot van Mevrouw

## MELANIA STALPAERT

geboren te Michelbeke (Valkenberg) den 28 Januari 1851 en aldaar godvr. overleden den 4 Februari 1933.

Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid der vereeniging van den wekelijkschen Kruisweg.

---

Zijn leven was in zijne laatste jaren een pijnlijken, langen kruisweg. Maar evenals zijn Goddelijke Meester zijn kruis droeg met gelatenheid; zoo was hij steeds verduuldig en onderworpen aan Gods H. Wil, alhoewel de beproeving bitter en langdurig was. Gelukkig de mensch die de kwelling met geduld uitstaat, want na de beproeving zal hij de kroon des Hemels ontvangen

H. Franc. van Assisië

Wij moeten ons aan de schikkingen van God onderwerpen, hoe pijnlijk zij ook mogen wezen, omdat Hij ons bemint en oneindig wijs is.

Vaarwel, beminde vrouw, heb dank voor uwe teedere zorgen. — Vaartwel, lieve kinderen, die getuige zijt geweest van mijn zorgen. Gij hebt mij met goedheid en genegenheid bijgestaan en mij ten allen tijde uwe liefde betoond. Ik verlaat u met droefheid, maar tevens met troost en betrouwen op uwe gebeden. Eens zullen wij malkander wederzien om nooit meer te scheiden.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne. (300 d. afl.)

HIJ RUSTE IN VREDE. Amen.

---

Druk. Wed. O. Surdiacourt. Nederbrakel.