

Gelukkiger is zij die gaat, dan dezen die ze achterlaat.

† Bid voor de ziel †

van Mevrouw

**MARIA DE RUYVER**

echtgenoot van Mijnheer

**FRANS FAIGNAERT**

geboren te Nederbrakel den 6 Juni 1892

en er godvruchtig overleden den 3 November 1930.

Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

ZIJ WAS LID VAN ALLE GODVROUCHTIGE GENOOTSCHAPPEN

Groot voorwaar is de beproeving die ons is overgekomen, een duurzame echtgenoot, een zorgvuldige moeder in den bloei der jaren, op het oogenblik dat zij het meest onmisbaar was, weggerukt uit haren vreedzamen huiskring, waar een zoo gelukkige toekomst haar toelachte; ontrokken aan de liefde van haar echtgenoot en hare nog zoo teedere kinderen. Doch ondoorgrondbaar, o God, zijn uw schikkingen, vol onderwerping nochtans aan uwen heiligen wil betrouwen wij op de goddelijke voorzienigheid.

De man, die zulk een vrouw verliest, heeft een wareschat verloren. Gelukkig dan is hij die bij zulke harde beproeving de betraande oogen gericht houdt naar den Hemel waar ze hun dierbaren schat eens zullen weervinden voor eeuwig.

Mijn teergeliefde echtgenoot met wien ik de schoonste dagen van mijn leven heb doorgebracht, heb dank voor zooveel trouwe liefde. Dat de goddelijke voorzienigheid over u en onze lieve kinderkens wake, en als ge, zooals naar gewoonte, elken avond onze lieve kleinen een kruisje zult geven, leer hun dan voor moeder bidden; en gij zelf en de bloedverwanten weest u mijner gedachtig in uw gebeden.

Bemide zuster, vele jaren waart gij mijn hulp en steun, te zamen deelden wij lief en leed; zijt ook nu de steun van mijn zoo diepbeproefde echtgenoot, help hem in de zware taak der opvoeding onzer lieve kinderkens en de God van vrede zal er u honderdvoudig voor vergelden.

.....  
DRUKK. JOS. DE RUYVER, NEDERBRAKEL