

Kinders sprakeloos gekist, waren ver den dood
[gaan rapen !
Wonden die in 't herte gapen !... Deerlijk om
[t' herdenken is 't ! G. G.

GODVRUCHTIG † AANDENKEN

van Juffer

MARIE-JOSÉ DE RUYVER

geboren te Geeraardsbergen op 31 Maart 1924 en
te Aalst overleden,

en van Juffer

GODELIEVE DE RUYVER

geboren te Geeraardsbergen op 5 Mei 1926, en te
Pamel overleden,

in een vreeselijk ongeluk samen aan de liefde
hunner ouders ontruikt op 23 der Jozefsmaand 1937.

Is 't niet wreed zóó te verscheiden,
Van uw dierbren weg te gaan !...
En hun herte zóó doen lijden,
Zulk een wond' er in te slaan !

God die peilt de diept der smerten
Trooste en sterke uw zielepijn,
Bind' de wonden uwer herten
Die getrouw zijn kindren zijn !

Was 't bestemd en stond 't beschreven:
Eens ons lentejeugd breekt af ?
Moest dan weer den Heer gegeven
't Leven dat Hij zelf ons gaf ?

Zwaar viel u den slag te neder,
Voor u, vader, moeder !... ach
Nimmer keeren wij nog weder !
Broerkens, knielt nu bij ons graf !

Broeders, mint uw ouders teeder !
Vader, moeder, stilt uw leed !
Stilt uw tranen ; wij zijn weder
Bij den Heer, die 't troosten weet !

Beiden blijven we u beminnen,
Raaklings weggerukt van u !
Beiden gaan we d'hemel binnen
Zeegnend dankbaar allen u !...

H. Hart van Jezus, wees ons bermhertig !

Druk V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb.