

O mijn God, zwaar is het kruis dat ons is opgelegd,
doch gelaten neemen wij het aan.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

Marie-Prudentie De Ruyver echtgenote van René Verstichelen

geboren te Elst den 11 Januari 1891 en overleden te Brussel
(St-Jan Hospital) den 14 Juli 1919, voorzien van de HH. Sa-
kramenten der stervenden.

Mijne dagen zijn vergaan als een rook... en in den bloei
nog mijns levens ben ik weggemaaid en verdord als het
gras der velden.

H. Maria, Moeder van smarten, Gij waart mijn troost
in mijn lijden, mijn bijstand in de uur mijner dood. Be-
scherm mij nu ik de eeuwigheid moet ingaan.

Beminde Echtgenoot, Kinderen en Bloedverwanten, ik
dank u om al de goede zorgen; in den Hemel ben ik nu ge-
lukkig, daar zal ik u steeds indachtig zijn, vergeet mij dus
ook niet in uwe gebeden.

Zoet hart van Jezus, wees mijn toevlucht. (300 d. afl.)

Mijn Jezus Bermhertigheid (100 d. afl.)