

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.



Bid voor de Ziel

VAN

MELANIE DE RUYVER

weduwe van

FREDERIK VAN PETEGEM

geboren te Nederbrakel
den 17 December 1825 en aldaar overleden
den 11 Maart 1904.

VERSTERKT DOOR DE HIL. SAKRAMENTEN

— — — — —
Zij was eene brave vrouw, eenvoudig en oprecht van herte, vreesde God, vluchtte het kwaad en volherdde in de onschuld. — Zij zag den vrede heerschen in haar huis, en door hare zorg alles in orde houdend, bestuurde zij het onberispelijk

Job. II, 3, V, 24.

Gelukkig de mensch die de kwellingen van dit leven verduuldig verdraagt, want na de beproeving, zal hij de kroon des levens ontvangen die God belooft heeft aan die Hem beminnen. Jac.

Denkt op mijn lot, want zoo zal ook het uwe zijn,
gisteren mij, heden u. Eccl. XXVI

O mensch, denk dikwijls op uw uitersten, uw leven is kort en de eeuwigheid langdurig. Eene zaak alleen is noodzakelijk: uwe ziel zalig maken, den hemel winnen. Terwijl gij dan den tijd en gelegenheid hebt doe al het goed dat gij kunt, vergader u schatten voor het eeuwig leven. Schep moed de last is licht, de Loon oneindig. H. Schrift.

Mijn Jezus barmhertigheid! (100 dag. afl.)

Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met U in vrede ruste.

R.

I.

P.