

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

PETRUS DE RUYVER

weduwnaar in eerste huwelijk van Mevrouw

RENILDE DE GEETER

en in tweede huwelijk van Mevrouw

ROSALIE DE CUBBER

geboren te Nederbrakel, den 12 Juni 1840 en aldaar
godvruchtig overleden den 28 September 1929.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

**Hij was lid van de Confrerie van het H. Sacrament,
van het genootschap van den H. Franciscus-Xaverius
en van alle godvruchtige Genootschappen.**

Overtuigd christen, gansch verkleefd aan gods-
dienst en plicht, oprecht en deugdzaam man, was
hij zijn eenvoudigheid, werkzaamheid en deugd,
zijn vroolijk en goedwillig karakter verwierven hem
de algemeene achting en genegenheid van het volk.

Hij aanvaarde met volle onderwerping aan Gods
wil, al wat hem overkwam, was verduldig in de
kwellingen en vond altijd troost bij God in het
gebed. Van krachten uitgeput, vol van dagen en
zegeningen, is hij zachtjes in den Heer ontslapen.

De groote troost, welke hij in het graf mede-
draagt is de overtuiging van geleefd te hebben
als een goede christen, als een onberispelijke
echtgenoot, als een teedere en zorgvuldige vader.

Duurbare Kinderen, vaarwel! Gij zijt mijne
vreugde en mijn troost geweest gedurende mijn
leven, gij hebt mijne laatste dagen verzacht met
uwe wonderbare liefde en opoffering hebt dank,
edoch vergeet de smarten en dood van uw vader
niet, daarom bidt vurig voor de rust mijner ziel.

Mijn Jezus, Bermhertigheid. (300 d. afl.)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.