

Uw wil, o Heer, geschiede op de aarde als in
den Hemel. Matth. VI.



Bid voor de ziel van

PETRUS DE RUYVER

echtgenoot van

VICTORIA DE STAERCKE

geboren te Nederbrakel,
den 30 Juni 1848 en aldaar overleden,
den 27 Juni 1916,

voorzien van de III. Sacramenten der Stervenden.

Lid van 't Broederschap van de H. Barbara, van de
Maatschappij Oud-Wapenroeders.

In de eenvoudigheid des Herten en in de op-
rechtheid Gods heeft hij op aarde gewandeld.
2 Cor. I.

Gelukkig dezen die het uur der dood zien aan-
komen; want zij bereiden zich om het heiliglijk te
doen.
II. Franc. v. G.

Daarom heeft hij met stichtende verdujdigheid
en vroom geloof het einde van zijn lijden afge-
wacht tot den tijd die God gesteld had om hem de
eeuwige rust te geven.

Vaartwel, beminde Echtgenoote en Kinderen,
vergeet mij niet in uwe gebeden. Bemint elkander,
en leeft wel, zoo zien wij welhaast elkander weer
hierboven in d'eeuwige vrede.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. all.

R. I. P.

Nederbrakel. - We O. Van Nieuwenhove & A. Vand. Driessche