

Deze welke gij bemint is u maar ontnomen om tot  
een beter leven over te gaan.



## Bid voor de ziel

van Mevrouw

# SOPHIE DE RUYVER

weduwe van Mijnheer

## LOUIS ASSEZ

geboren te Zegelsem, den 30 Oktober 1849

en er zachtjes in den Heer ontslapen

op 27 Februari 1937.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zalig degene die zijn betrouwen op God heeft gesteld en naar de ijdelheden en dwaasheden der wereld niet heeft omgezien; want het leven, hoe lang ook, is als een rook die spoedig verdwijnt, en niets blijft ons over dan datgene wat wij voor God gedaan hebben.

Zij bewandelde in alles Gods wegen en hoefde den dood niet te vreezen, want haar leven was een gedurige voorbereiding tot het betere eeuwige leven. Zacht, kalm en gelaten waren hare laatste oogenblikken en vol betrouwen op den Heer mocht zij gaan ontvangen het onvergankelijk loon van hare verdiensten.

Bemide kinderen, duurzame familie, ik verlaat u op aarde met het dankbaar aandenken van uwe genegenheid en liefderijke zorgen: Gij hebt moeder gekend als een voorbeeld, steeds bezorgd om uw geluk; blijft hare vermaningen indachtig en al wat zij voor U deed en leed; leeft deugdzaam en in eendracht met malkander en Gods zegeningen zullen u vergezellen. Stort dus geen nuttelooze tranen op mijn graf, maar brengt er den wierook van uwe gebeden en het offer van uwe goede werken en uwe deugden. — Tot weerziens in den hemel.

Jezus, Maria, Jozef, laat mij vreedzaam in uw heilig gezelschap rusten. (300 d. afl.)