

Eene langdurige ziekte is eene school van liefde voor dezen die zieken bijstaan en van geduld voor degenen die lijden.

H. Franc. v. S.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Theophile DE RUYVER

echtgenoot van Mevrouw

SYLVIE FOUQUART

Lid van het gilde van het H. Kruis.

Geboren te Nederbrakel, den 13 Mei 1873 en
godvruchtig in den Heer ontslapen te

St. Gooix-Audenhove, den 25 September 1929,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

De overledene was een voorbeeldige kristen, vol van geloof en onvermoeibaar in het volbrengen zijner godsdienstige plichten; in het gebed vond hij zijnen troost. Gods wil volbrengen was zijn inzicht, zijn betrouwen op Maria ondersteunde hem, want van zijn kindsheid af, heeft hij in de vrees des Heeren geleefd en zijne geboden onderhouden.

O Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam, maar ik heb ze met vreugde des herten verdragen uit liefde tot U.

Mach VI 30.

Duurbare Echtgenoote, droog uwe tranen en betrouw op God, want de dood die ons gescheiden heeft, zal ons ook eens vereenigen in den Hemel. Heb dank voor uwe goede zorgen.

Mijne lieve Kinderen, Moeder, Broeders en Zusters, mijn ballingschap is ten einde. God roept mij. Ik sterf, doch bedroefd U niet gelijk dezen die geene hoop hebben, wij zullen elkander wederzien. Gij allen die mij duurbaar zijt, blijft mij indachtig in uwe gebeden, ik ook zal U niet vergeten.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 j. en 7 quadr. afl.

Drukk, Vandendriessche-De Vleschauwer