

Heer, Uw Heilige Wil geschiede !

† Zalig Aandenken †
aan
ZULMA DE RUYCK

echtgenoot van
EMIEL VAN WYMEERSCH

geboren te Volkegem den 9 Oktober 1893. en godvruchtig overleden te Nederbrakel, den 29 December 1938, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk,

Lid van de Kristene Vrouwengilde.

De onvoorziene dood van deze 45 jarige vrouw en de pijnlijke omstandigheden, die hij meebrengt, herinneren ons er aan hoe kort en onzeker de weg is tusschen de wieg en het graf, hoe blind en onbetrouwbaar de menschelijke schikkingen zijn en hoe ondoordringbaar, maar tevens aanbiddelijk. Gods raadsbesluiten zijn voor den geloovigen mensch.

Het lijden is het snoeimes van den Goddelijken Tuinman, dat ons tot meer vruchten dragen bekwaam maakt; het is geen teeken des doods, maar een teeken des levens, geen teeken dat we van God verlaten zijn, maar integendeel dat Hij, de goede Vader in liefde aan ons denkt.

Van de duurzame afgestorvene mag, in waarheid, worden getuigd dat zij diep godvruchtig was, voorbeeldig in handelen en wandel en aldus een goede en liefdevolle, maar ook een geliefde moeder voor hare talrijke kinderen.

Mijn goede echtgenoot, wij waren zoo gelukkig te midden van ons talrijk kroost. Maar ziet, God heeft, toegelaten dat mijn leven in eens werd afgebroken. Hoe hartverscheurend dit ook is, toch zal dit voor ons eeuwig welzijn ten beste komen. Onze grootste voldoening is dat wij, te midden van een wereld, die vol is van gemakzucht en plichtverzuim geleefd hebben als kristen menschen die wandelen voor Gods oog. Ik ben thans weg uit alle krankheid en lijden, Gij blijft met onze kinderen...; weest en blijft kristen... die een hoop heeft op het eeuwig leven: die Hoop zal u sterken en door 't leven dragen. Van uit den Hemel zal ik over u en hen waken, beter en krachtiger dan ik het wellicht hier had kunnen doen. — Geliefde kinderen, blijft eendrachtig elkander steunen, luistert naar uw Vader en vergeet de voorbeelden en de lessen van uw Moeder niet. Bidt veel, want in het gebed zult gij weldoenden troost vinden en ik overvloedige lansenis.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust!

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.