

De deur des Hemels staat open voor degenen die op Maria hun betrouwen gesteld hebben.



ZALIGE GEDACHTENIS VAN JUFVROUW  
**PHILOMENA DE RYCK**

geboren te Aaigem den 3 Maart 1862 en aldaar zeer godvruchtig overleden den 14 Maart 1947, versterkt door al de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk en den Pauselijken Zegen.  
Zij was lid van den Raad der Congregatie van O.L. Vr. en van al de bestaande Confreriën.

Mijn God, ik weet dat Gij alle harten doorgrondt, en dat Gij de eenvoudigheid bemint: daarom heb ik U alles in de eenvoudigheid mijns harten en met vreugde opgedragen. I paral XXIX, 15. Hoe vurig heb ik uwe wet bemind: den ganschen was hij het voorwerp mijner overweging; dagelijks mij met U vereenigen in de H. Communie, dagelijks de H. Mis en het H. Lof bijwonen; dagelijks in uwe tegenwoordigheid leven en het goed doen waar de gelegenheid zich aanbodt, dat was mijn leven. Zij begreep het: de godsvruchtigheid is tot alles nuttig, zij heeft belofte van het tegenwoordige en van het toekomstige leven. Ik hoorde eene stem uit den hemel die mij zegde: Schrijf: Zalig degenen die in den Heer sterven. « Van nu af, zegt God, zullen zij van hunnen arbeid uitrusten; want hunne goede werken zullen hen volgen. Apoc. XIV, 13. Duurbare Broeder. Vaarwel en troost U, want enkele dagen nog en wij zullen wederom vereenigd zijn; Maar dan, zal het vooraltijd zijn. Mijne duurbare Bloedverwanten, mijn uur is gekomen. ik keer tot God terug, gedenkt U mijner in uwe gebeden. En gij goede Zusters die mij bijgestaan hebt en mijn afscheid minder bitter hebt gemaakt. dank voor uw waken en goede zorgen. Ik bid den Heer voor U. Mijn Jezus Bermhertigheid 100 dag. afl. Bid de akten voor de goede Philomena. 7 jar en 7 quadr; afl.

R, I. P.

---

R DE WAELE Koster Aaigem.