

De vreugde van ons hert is verdwenen.  
Wij hebben een zoo grooten troost verloren.



**BID VOOR DE ZIELERUST**

van

**Mevrouw Alicia-Josepha DE SAEDELEER**

echtgenoot van

**Mijnheer Albert-Joannes DE ROEY**

geboren te Dilbeek, den 9 September 1921 en god-  
vruchtig in den Heer ontslapen te Laken (Hospitaal  
Brugmann), den 1 Juli 1947,  
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Vaarwel, dierbare echtgenoot, gij hebt mij zoo  
liefdevol bijgestaan en getroost, ik verlaat deze aarde  
om het eeuwig loon te gaan ontvangen, mijn lichaam  
sterft wel, maar mijn liefde voor u sterft niet; in den  
hemel zullen wij elkander wederzien en beminnen  
gelijk wij hier gedaan hebben.

Teergeliefde kindertjes, uwe moeder is naar den  
hemel; God roept mij op het oogenblik dat gij mij  
nog zoo noodig hebt, hier blijf ik voor u zorgen en u  
liefhebben als op aarde. Weest altijd braaf, uw vader  
onderdanig en leeft zoo dat we elkaar eens voor  
eeuwig weerzien.

Lieve ouders, schoonmoeder, broeder, zuster,  
schoonbroeder en bloedverwanten, hebt dank voor  
al wat ge voor mij gedaan hebt tijdens mijn ziekte.  
En gij mijn vrienden die me bezocht en getroost hebt,  
troost U met de gedachte, dat ik een beter leven ben  
ingegaan. Vaartwel en bidt voor mij.

*H. Hart van Jezus, wees mijn liefde.* 300 d. afl.

Tweede dienst vanwege de kinderen op Dinsdag  
8 Juli, om 9 uur.

De familiën DE SAEDELEER, DE ROEY, DE RIDDER,  
DE MAEGT en CORTVRIENDT, danken innig en  
ontroerd.

Kinderen Ceuppens, Dilbeek.