

Sterven in den bloei der jaren, ontrukkt worden aan de liefde der ouders en aan de toegenegenheid van het volk.... ach, wat een droevig lot! Dit alles, zie daar het toppunt der droefheid....

God wil het! Het zij zoo.



## BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

# Joannes-Baptista De Saeger

geboren te Dilbeek, den 23 October 1896,  
en er, na eene korte en pijnlijke ziekte, godvruchtig  
overleden den 1 November 1918,  
voorzien van de laatste Heilige Sacramenten.

Gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo is het geschied, de naam des Heeren zij gezegend.

Job I, 21.

Wat is het leven van den mensch? Een damp die een weinig tijds verschijnt, en voorts verdwijnt.

Jac. IV, 15.

Goede Vader en Moeder, welbemindé Broeders en Zusters, getrouwe bloedverwanten en vrienden, die ik op de wereld gelaten heb, droogt uwe tranen op! Met mij aan uwe liefde te ontrukken heeft de Heer eenen genadigen blik op mij geslagen; in het hemelsch verblijf aanschouw ik zijnen eeuwigen glans, smaak ik de zoetigheid van zijne liefde; dat het gedacht van mijn geluk uwen moed verlevendige en versterke; wij zullen eens vereenigd zijn voor een eindeloos geluk.

*Mijn Jesus, barmhertigheid!* 100 dagen afl.

*Zoet Hert van Maria, wees mijn heil.*  
300 dagen afl.

R. I. P.

Drukkerij F. Ringoet, Ninoofsche Steenweg, Dilbeek