

Wat mensch leeft er die den dood niet zien zal?  
Psalmen, LXXXVIII, 49.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN

# Mevrouw JOSINA DE SAEGER

ECHTGENOOTE VAN

## Joannes-Baptist DE VRIES

geboren te Dilbeek den 3 April 1863, en godvruchtig  
overleden te Itterbeek den 21 December 1924,  
getroost en versterkt door de H.H. Sacramenten.

Hoe gelukkig is die duurzame overledene, allengs-  
kens en van verre het uur van scheiden te hebben zien  
naderen! Want alzoo heeft zij zich bereid om heilig  
te sterven. H. Franciscus van Sales.

De echtgenoot eener goede vrouw is gelukkig...  
Eene kloekmoedige vrouw is de vreugde van haren  
man, zij zal hem de dagen van zijn bestaan in vrede  
doen overbrengen. Eene deugdzame vrouw is een goed  
erfdeel, zij valt ten deel aan de godvreezenden, en zal  
den man gegeven worden om zijne goede werken...  
Zij zullen den vrede des harten genieten en de vreug-  
de zal hun aanzicht altijd verhelderen.

Ecclesiasticus, XXVI.

De zoetste vertroosting die men mededraagt in het  
graf, is de overtuiging als eene onberispelijke echtge-  
noote, eene oprechte en getrouwe vriendin, eene tee-  
dere en toegenegene moeder te hebben geleefd, en  
aan zijne kinderen duurzame lessen en christene  
deugden ten erfdeel te laten. H. Franc. v. Sales.

*H. Hart van Jesus, ons toekome uw rijk. 300 d. afl.*

### ZIJ RUSTE IN VREDE I

Plechtige lijkdienst: Dinsdag 23 December om 10 u.;  
van wege de H. Familie : 29 December om 9 u.; —  
van wege het Broederschap der Geloovige Zielen :  
30 December om 8 u.

J. Ceuppens te Dilbeek.