

«Heb dank o Heer, voor al de genaden, die Gij mij zo overvloedig hebt geschonken, vooral voor die van mijn heilige roeping. Hebt dank, mijn goede Oversten en medezusters, voor uw stichtende voorbeelden en uw liefdevolle hulp. Hebt dank, gij allen, die mij ooit het goed gedaan; bidt voor mij opdat de Heer mij genadig zij, vooral gij, mijn beminde nicht Zuster Andrea en familieleden. Van uit de Hemel zal ik niet ophouden Gods zegen af te smeken over U en over onze dierbare Congregatie.»
(Tekst van de overledene.)



BID VOOR DE ZIEL ERUST VAN
EERW. ZUSTER EDMONDA

van de Congregatie van de Zusters van de
H. Franciscus van Assisi te Opbrakel.

(in de wereld Mej. Bernadette De Saeytijd)

geboren te Melden	op 20 Juli 1876
in het klooster getreden	op 20 Januari 1898
Gekleed	op 3 Mei 1898
Geprofest	op 3 Mei 1899
Overleden te Michelbeke	op 3 November 1952.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Zij was «de sterke vrouw» die in het Boek der Wijsheid geprezen wordt. Zij deed het goede en haatte het kwaad. Zij zorgde voor wol en vlas en werkte met de kunst der handen. Zij stond op als het nog donker was en gaf spijs aan haar huisgenoten. Zij omgordde haar lendenen met kracht en opende haar hand voor de behoeftige. Dit alles, en nog veel meer, heeft zij gedaan, langer dan een halve eeuw. En toen haar proeftijd ten einde was stond zij nog in de bres en droeg zij nog, in vreugde voor de Heer, de last van zware dagen. Want de Heer, en Hij alleen, was haar vreugde en haar kracht, haar troost en haar verlangen.

Zij was een wijze maagd, een uit het getal der voorzichtige: de Heer vond haar wakend, want met gevulde lamp ging zij de bruidegom tegemoet. Haar heengaan was een hemelgaan. Daarom is er vreugde in onze rouw.