

Zoet hert van Maria, wees mijne toevlucht.  
(300 dagen afaat.)



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER  
MIJNHEER

## Philip-Jozef DESCAMPAGNE

geboren te Steynockerzeel, den 22 April 1866 en  
overleden te Laken, den 25 Februari 1904, na  
eene langdurige ziekte, voorzien van de Heilige  
Sakramenten der stervenden.

Mijne duurzame kinderen, God roept mij tot  
zich, maar mijne liefde voor u sterft niet, ik zal u  
beminnen in den hemel, gelijk ik u op de aarde  
bemind heb.

Hij minachte niemand, deed niemand nadeel,  
en uit liefde tot God bewees hij geerne dienst aan  
elkeen. Dus vergeten wij hem in onze gebeden niet.

### GEBED

Gewaardig, ô Heer in uwe barmhertigheid de  
ziel van uwen dienaar Philip-Jozef te ontvangen,  
omdat hij, voor de wereld gestorven, in U leve en  
vergifenis bekomme van de zonden, welke hij uit  
menschelijke zwakheid bedreven heeft. Amen.

*Hoever en pelto*