

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! AMEN

† BID VOOR DE ZIEL †

van

## Sidonie De Schampheleire

echtgenoot van

**Karel-Lodewijk VAN DER HAEGHEN**

geboren te Mater, den 26 Februari 1869 en  
godvruchtig overleden te Elst den 29 November 1942  
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van de Confrerie van 't H. Hart en Wekelijkschen  
Kruisweg.



Pijnlijk is het verlies van deze die wij bemind hebben, te meer dat ze zoo schielijk aan onze liefde is ontruikt, maar hoe grooter onze liefde van haar was, hoe meer de zekerheid van haar geluk ons moet troosten.

De betreurde overledene was eene oprecht christene, eene zorgvuldige moeder, oppassende vrouw, heeft ze een leven geleid vol werkzaamheid en zorgen om hare talrijke kinderen in eer en deugd op te voeden.

De verdiensten van hen die voor de opvoeding der kinderen gezorgd hebben zullen groot zijn bij den Heer. H. Hieron.

Duurbare Echtgenoot, Broeders, Zusters, Kinderen; Kleinkinderen en Bloedverwanten, mijn onverwacht afsterven zal u hard en pijnlijk vallen, doch troost u, ik ga tot een God vol oneindige barmhartigheid. Mijne Kinderen, eert en troost uwen Vader en blijft mij immer indachtig in uwe gebeden.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust. 300 d. afl.

Druk. S-D.K.S. P-C 2154 — G. Van Nedervelde - Elst