

God dienen is heerschen,



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**Charles DE SCHRYVER**

zoon van wijlen

**Constant en Theresia Wynant.**

geboren te Denderhautem den 12 Augustus 1848  
en godvruchtig in den Heer ontslapen te Nederbrakel  
den 3 Juni 1931,  
versterkt door de genademiddelen onzer Moeder  
de H. Kerk.

Hij diende zijn leven lang ; God eerst : In Hem zag hij zijn grooten Meester ; naar Hem richtte hij dan ook zijn ganschen handel en wandel in eenvoud en sterkte van geloof, in eenvoud en reinheid van zeden.

Hij diende even trouw zijn aardsche meesters ; in hun gezag vond hij als een afstraling van God ; hen eerbiedigen en hen voldoen door een vlijtig, gedwee, spaarzaam werken was de bekommernis van elken dag uit zijn drie en veertig dienstjaren.

De lange weken van zijn lastige ziekte zette hij nog om tot den volmaaksten dienst van God, dank zij zijn vereniging met Kristus in gelatenheid en liefde voor het lijden. " Kom, goede en trouwe dienaar, treed de vreugde binnen van het huis uws Meesters, „

Eerwaarde Zusters, hertelijk dank om uw zelfvergetende zorgen voor mij. Ik zal ze U door mijn gebed bij God geern vergelden.

Mijn dierbare Zuster, bewaar trouw mijn aandenken in uw veelvuldige betrekkingen met den Heer.

Zoet Hert van Jezus wees mijne liefde !

Zoet Hert van Maria, wees mijn zaligheid !

Druk. Wed. O. Surdiacourt Nederbrakel.