

Gelukkig de dienaar, welke de Heer bij zijn komst wakende vindt!

Luc XII-27

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

EUGEN - FRANCIES DE SCHRIJVER

echtgenoot van
ROZALIE COPPENS

geboren te Nederbrakel, den 7 Juni 1867.

en er godvruchtig overleden, den 28 November 1943.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van het Xaverianengenootschap
en van andere godvruchtige genootschappen.

Waarom is zijne ziekte hopeloos gebleven? Waarom alle zorgen en pogingen en vurige gebeden om genezing vruchteloos? Omdat Gij, o Heer, volgens uw H. Wil gehandeld hebt; Uw H. Wil geschiede op aarde als in den hemel!

De betreurde afgestorvene heeft uitgemunt door zijn werkzaamheid en bezorgdheid: het geluk van zijn duurzame echtgenoot en van zijn 14 nog-in-leven-zijnde kinderen lag hem hoogst ter harte.

“Wat een zoete vertroosting voor een vader, in het uur van den dood te mogen denken, dat hij behoorlijk al zijn plichten heeft volbracht, en aldus sterft, bijgestaan door den godsdiensttroost en omringd van zijn kinderen die hem allen evenzeer beweenen...” (Fénélon)

Hebt medelijden, O Heer, met elken mensch die zijn taak voleindigt en voor U staat als een kind wiens handen men onderzoekt.

Mijn levensdag is ten einde... ik heb gezaaid en gemaaid en aan het brood dat ik voorbereidde hebben mijn kinderen zich verzadigd.

Teerbemide echtgenoot, troost u bij ons scheiden want wij hebben te zamen geleefd voor den hemel en voor onze kinderen. Wij verheugden ons nu in een welverdiende rust, en zie, de dood heeft mij nu de eeuwige rust geschonken! In den hemel verwacht ik U.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, tot weerziens. Ik wacht op u allen. Ik dank U voor uw goede zorgen en uw vurige gebeden. Blijft mijner gedenken in uw familiegebed, in uw heilige missen en communiën, gij vooral mijn zoon, Priester, vergeet mij niet aan Gods altaar! God zegene en God beware U!

Jezus, Maria, Jozef!

7 jaar afl.

4038 - De Ruyver-De Ruyver, Nederbrakel