

Kind van Maria, kind van den Hemel. H. Bernardus.

BID VOOR † DE ZIEL

van Juffrouw

**MARIA DE SCHRIJVER**

dochter van

**EUGEEN en ROSALIE COPPENS**

geboren te Nederbrakel, den 1 Oogst 1895 en aldaar  
godvruchtig overleden den 2 Mei 1925.

*Versterkt doorde H.H. Sacramenten der stervenden.*  
Lid der Congregatie van O. L. Vrouw.

Geheel haar leven was een spiegel van diep geloof en teedere godsvrucht tot Maria. Onschuldig en met volle betrouwen op God en zijn heilige Moeder is zij gestorven.

Als een engel van God gezonden ging zij steeds hare jongere broeders en zusters voor, op den weg van eer en deugd en als een tweede moeder was zij vol liefderijke zorgen voor hun opvoeding.

Wanneer de ziekte haar bezwaarde, ontviel nooit een klacht haren mond. Haar verzwakte stem trachtte haar bedroefde familieleden te troosten. Haar aangezicht was helder en terwijl rondom haar alle oogen met tranen waren bevochtigd, had zij alleen den glimlach op de lippen. H. Hieron.

Maria is ons leven in dit ballingschap. Zij wordt onze zoetheid in het uur van den dood en verkrijgt ze ons rustig en gelukkig. H. Alph.

Teerbeminde Ouders, Broeders, Zusters en Bloedverwanten, vaartwel! Weent niet, weldra zullen wij elkander wederzien in den Hemel. Ik dank U allen die mijn lijden verzacht hebt en zal het U vergelden hierboven bij God. Weest mij nog indachtig in uw gebeden en gij vooral broeder Priester, aan het altaar des Heeren.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.  
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

R. I. P. (300 d. afl.)

---

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert