

In het lommer van het kruis wil ik rusten, o Heer.



BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

ROSALIE DE SCHRYVER

geboren te Segelsem,
den 4 Juli 1843 en godvruchtig overleden,
te Nederbrakel, den 11 Januari 1926,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden
Jubilares van de Congregatie van O. L. Vrouw,
Lid van den 3^o Regel van den H. Franciscus
en van 't Genootschap van de H. Barbara.

Na een stichtend, werkzaam en deugdzaam jong leven, heeft zij een gelukkigen ouden dag beleefd. Al hare woorden en werken getuigden van hare kristelijke gevoelens.

Met voorzichtigheid heeft ze gewandeld op het pad der deugd.

Lijk een reiziger, die de kaart niet kent van het land dat hij doorreist, zich op eigen kennis niet vertrouwt, maar een betrouwbaren gids medeneemt om hem den weg te wijzen en te vrijwaren tegen de talrijke en sluwe vijanden die overal rondzwerven, zoo heeft deze kristene vrouw, op reis naar het land der heiligheid, zich laten geleiden door Onze Lieve Vrouw, die haar de zoetheid aanpreeft in den dienst des Heeren en haar waarschuwd tegen de talrijke en sluwe vijanden die men op het smalle pad der deugd tegenkomt.

Beminde zuster en bloedverwanten, vaartwel en tot wederziens bij den Heer. En gij, eer eerd: Zusters, die met zooveel toewijding mij hebt verzorgd, mijn hartelijksten dank en dat God U loone. Biddt allen voor mij. 500 d. all.

H. Hart van Jezus, wees mijn heil.

H. Maagd der maagden, b. v. o.

RUST IN PEIS

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel