

Hoe gelukkig en wijs is hij, die in zijn leven tracht te zijn, gelijk hij op zijn sterfbed wenschte bevonden te worden.

Navolg. Chr. 1-23.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

SIDONIE DE SCHRYVER

ECHTGENOOTE VAN

ALFONS NOERENS

geboren te St-Martens-Lierde,  
den 17 April 1870 en er godvruchtig overleden  
den 2 September 1918,

Versterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden.



O Heer ! hoe ondoorgrondelijk zijn uwe raadsbesluiten ! o dood, die de feederste banden breekt, hoe wreed zijn uwe slagen ! doch de wil des Heeren zij gebenedijd !

De kwellingen die de Heer overzendt zijn geesels die Hij gebruikt om ons te verbeteren en ons hierna te sparen.

H. August.

Roem niet op den dag van morgen, niet wetende wat de volgende dag zal baren... Het is den menschen vastgesteld eens te sterven... Daarom waak, want gij weet niet op welke uur uw Heer komen zal.

Prov. 27, - Heb. 9, - Matth. 24.

Die u beminnen, o Maria, genieten eenen aangename vrede, en de eeuwige dood zal hun niet overkomen.

Beminde Echtgenoot en kinderen, vergeet niet dat de oprechtste blijk van liefde en erkentelijkheid dien gij mij nu kunt geven, bestaat in een onberispelijk en christelijk gedrag en in 't godvruchtig bidden tot lafenis van mijne ziel.

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne !

300 d. afl.

R.

I

P

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat.