

Gelijk het den Heer behaagde, zoo is het geschied.
Zijn naam zij gezegend. Job.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Arthur De Schuytener

echtgenoot van Mevrouw

Marguerite DE TAYE

geboren te Geeraardsbergen, den 22 October 1884,
en er overleden den 16 December 1939,
Voorzien van de HH. Sacramenten.

Wat is het leven van den mensch? Een damp, die zich een weinig tijds vertoont en welhaast verdwijnt.

Ik heb ellendige dagen gehad en droeve nachten geteld... Waaron is mijne pijn langdurig geweest? Waaron mijne kwaal zonder hulp en ongeneesbaar?

Moest de Christus dan niet lijden en zoo in zijne glorie komen?

Beminde echtgenoote en kinderen, gij die voor mij zooveel zorgen hebt gehad en liefde betoond, ik dank u. Bidt voor mij en tot weerziens in 't andere leven.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U.
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

Druk A. Liottier-Brown, Geeraardsb.