

Wat is de dood?... De belooning onzer beproevingen,
de prijs en de kroon van ons strijden! (II Cor. 5.)



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN JEUVOUW

AMELIA DE SITTER,

Op 1sten December 1869, te Nederbrakel, hare
geboorteplaats, godvrechtig overleden, in
den ouderdom van 64 jaren.



Van mijne kindsheit af was ik in het lijden.

(Ps. LXXXVII. 16).

Doch ik verloor den moed niet... en in al mijnen druk
was ik vol van troost en had ik overvloed van blijdschap.

(II Cor. IV. 16, VII. 4).

Want ik had de inwendige overtuiging dat, indien ik
met Jesus mede-leed, ik met Hem ook verheerlijkt zou
worden en zijne mede-erfgename zijn; ook hield ik mij
voor, dat het lijden dezès tijds van geen gewicht is
tegenover de toekomstige heerlijkheid des Hemels.

(Rom. VIII. 16, 17, 18).

O ja! 'k verlaat u vreugdevol, nietige aard!

Die slechts voor mij een dal van weenen,

Een diepe zee van smerten waart,

'k verlaat u!... 'k ga een beter leven henen!

Met Jesus ga ik thans, heel de eeuwigheid,

In de armen van den Vrede rusten!...

Reeds is mij 't heilvol woord gezeld:

Geniet voor eeuwig 's Hemels zoete lusten!

Beminde Broeder, gedenk mij aan het altaar des
Heeren.

Zoete herten van Jesus en Maria weest mijn
toevlucht! (500 dagen afaat).

Mijn Jesus, barmhartigheid!

(100 dagen afaat).

Gent, drukkerij Ad. Van der Meersch