

De vrede der ziel in het uur der dood is dikwijls
het begin der belooning van den rechtvaardigen.

H. Gregorius.



ZALIGE GEDACHTENIS
VAN
AUGUST DE SLOOVER

weduwnaar van

Melanie De Maeseineire,

geboren te Kruishoutem, den 21 September 1841 en
godvruchtig overleden te Nukerke, den 20 Februari
1919, versterkt door de HH. Sacramenten der ster-
venden. - Hij was lid van het genootschap van den
H. Franciscus Xaverius, van de confrerie van het
H. Hert van Jezus en van den wekelijkschen kruis-
weg.

Hij was een eenvoudig, rechtzinnig en godvree-
zend man, zich verwijderend van het kwaad. Hij
heeft met christelijke moed zijne pijnen verdragen,
ondersteund door de woorden van den H. Apostel :
De Heer kastijdt dien Hij lief heeft. Hebr.

De verdiensten dergenen die voor de opvoeding
hunner kinderen zullen gezorgd hebben, zijn groot
bij den Heer. H. Hieron.

Hij was een goed echtgenoot en vader, was voor-
zichtig in zijne woorden, sterk verkleefd aan den
Godsdienst, hij vervulde zijne plichten jegens God,
leerde God vreezen, de zonde vluchten, God bemin-
nen en er naar leven. H. Canisius.

Vaartwel mijne beminde kinderen, uw vader ver-
laat u ; hij vertrekt uit deze wereld waar hij zooveel
heeft geleden !... Vergeet mij niet in uwe gebeden.
Ik heb u allen bemind ! Blijft vereenigd, dient God
getrouwelijk en leeft zóó, dat gij nooit de dood hoeft
te vreezen, wanneer zij u over kome. Vaartwel, mij-
ne kinderen, welhaast zien wij ons weder om nooit
meer gescheiden te worden. H. Ant.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

Dr. Hoffmann, Nukerke.