

Hoe gelukkig is de mensch die altijd tracht te zijn gelijk hij in de uur zijner dood verlangt te wezen.
Thom. a Kemp.



BID VOOR DE ZIEL
van
CHARLES DE SLOOVER

Weduwnaar van

Pelagie Van Henis

*geboren te Cruyshautem, den 13 Maart
1843 en godvruchtig overleden te Nukerke,
den 28 Mei 1923.*

*Hij was lid van het genootschap van den
H. Franciscus-Xaverius.*

**Oud-kerkbediende,
vereerd met de Landbouw=
decoratie van eerste klas.**

Eene rijke ondervinding is de kroon der onder-
lingen, en de vreeze Gods is hunne eer.

Eecl. xxv, 8.

Hij was een man van plicht, een man van geloof,
vol betrouwen op den Heer. ad Cor.

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn li-
chaam; maar ik heb ze met onderwerping verdra-
gen uit liefde tot U. 2e boek Mach. vi, 30.

Mijne kinderen, luistert altijd naar goeden
raad; dient den Heer in alle rechtzinnigheid al de
dagen van uw leven, vergeet mij niet in uwe ge-
beden; leeft derwijze dat gij nooit de dood vree-
zen moet.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde,
300 dag. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
300 dag. afl.