

Zalig zijn zij die vervolging lijdten om de recht-
veerdigheid, want het rijk der hemelen behoort hun
toe.



BID VOOR DE ZIEL

van

ERNEST DE SLOOVER,

echtgenoot van

IRMA VAN HOUTTE,

soldaat bij het 1^o linieregiment,

geboren te Nukerke, den 27 Juli 1889 en voor het
vaderland gesneuveld aan den IJser,
den 15 October 1914.

Wij hebben, zegt O. H. Jezus-Christus, geen beter
middel om de liefde te beoefenen, dan ons leven te
geven voor hen die wij beminnen. De soldaat die
sterft om zijne broeders te redden, om Altaar en
Haard in het Vaderland te beschermen legt die hooge
liefdedaad af.

Dankbaar zal het nageslacht de helden herdenken,
die hun leven opofferden ter bevrijding van hun
Vaderland en God zal hen barmhartig wezen.

Vaartwel, beminde Echtgenoot, Vader, Schoon-
ouders, Broeders en Zusters, ik had gehoopt en den
Heer gevraagd 't geluk te hebben U weder te zien
op aarde, na getrouw mijne plichten gekweten te
hebben; de goede God heeft het anders beschikt:
ouderwerpt U aan zijnen heiligen wil. Dat zijn H.
Naam gezegend zij!

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefdel! 300 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heill! 300 d. afl.

R. I. P.

Drukk. C. Walters-Verzele, Cruyshautem.