

Geloofd zij Jezus-Christus.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Alida-Dalia-Maria-Cornelia DE SMEDT

echtgenoot van Mijnheer

Benedikt-Jozef MEIRSCHMAN

geboren te Aalst, den 15 October 1870 en overleden
te Nederbrakel, den 11 Juli 1938,
versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden

Dient en vrees den Heer met liefde ; verheugt u
in Hem met vreeze, omhelst de regeltucht inniglijk,
opdat de Heer zich niet vergramme, en gij, van den
rechten weg verwaald, niet zoudet verloren gaan.
Gelukkig degenen die in Hem hun betrouwen stel-
len, want weldra zal zijn woede ontvlammen.

Ps. II, 11 en 12.

Keert U tot mij, o Heer, en verlos mijne ziel :
behoud mij om uwe barmhartigheid. Ps. VI. 5.

Dat God de eenvoudigheid mijns harten kenne ;
Hij zie of ik den arme geweigerd heb wat hij vroeg,
en of de weduwe te vergeefs tot mij opzag.

Job XXXI, 16 en 17.

God zal den mensch loon naar werken geven en
Hij zal iedereen volgens verdiensten behandelen.

Job XXXIV, 11.

Bemide Echtgenoot, bemide Broeder en Zus-
ters en gij allen die mij bemindet en hoogachtet,
bewaart trouw mijn aandenken, hebt een grenze-
loos betrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid en
gedenk mij in het H. Sacrificie der Mis en in uw
dagelijksche gebeden.

Bid de vier akten

7 j. en 7 quadr.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

300 d. afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel