



Goede Jezus, schenk, zo vragen wij U,
de eeuwige hemelvreugde aan

Zuster Elisabeth DE SMEDT

van de Witte Zusters van O. L. Vrouw van Afrika

geboren te Wolvertem in 1890

en naar het eeuwig Vaderland teruggekeerd
in het St-Norbertushuis te Duffel op 13 juni 1973,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Een lang en schoon leven werd afgesloten in dienst van de Heer, als toegewijde maagd. Voorzichtig in haar spreken, met innemende goedheid en liefde voor al haar medezusters, voor de Arabieren in de Missie van Briska.

Later in Brugge door haar werk, gebed en offer bleef zij de belangen van de Paus, van de kerk en van de missies indachtig.

Geliefde medezusters, heb dank voor uw nooit vermoeide zorgen. Blijf trouw aan uw heilige roeping van oprechte godsvrucht.

Beminde bloedverwanten, help mij God danken voor de grote schat van mijn roeping.

.....
De plechtige Eucharistieviering, gevolgd door de teraardebestelling, had plaats in de kapel van de Witte Zusters van O. L. Vrouw van Afrika te St-Martens-Bodegem op zaterdag 16 juni te 10 uur.

De families De Smedt-Robberechts danken

U oprecht voor uw deelneming en gebed.

St-M.-Bodegem, Fr. Schoukens, koster, Ond. begr.