

Heer, Uw wil geschiede op aarde als in den hemel.
Math.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MIJNHEER

Petrus-Emilius De Smedt

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Coleta Marissens

**Lid van den Oud-Strijdersbond van St-Ulrich-Capelle
en St-Martens-Bodeghem,**

geboren te *St-Ulrich-Capelle*, den 2 September 1893,
aldaar na een langdurige ziekte godvruchtig overleden
den 4 December 1934,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was een kranige jongeling, in den vollen bloei des levens. Maar helaas ! daar brak de wrede oorlog uit ; het vaderland was in gevaar ; moedig en dapper streed hij in de rangen van zijne wapen-makkers. Levend kwam hij uit den strijd terug, maar gebroken was zijn lichaam. Thans heeft de dood een einde aan zijn lijden gemaakt.

De goede God heeft al zijn lijden en pijnen geteld en heeft hem ten prijze van zijn bloed al het geduld en de liefde verleend die hem noodig waren om voor den hemel te lijden.

Beminde Echtgenoot, vaarwel ! Ach ! ween niet zoo bitter ; ik ben u slechts luttel tijds voorgegaan naar het oord van rust en vrede, ginder zullen wij elkander wederzien.

Gij lieve Dochter, nog te klein om te beseffen wat uw goeden vader lijdt u zoo vroegtijdig te moeten verlaten, denk dikwijls aan uwen besten vader en bid dan vurig voor hem.

En gij, mijn goede Ouders, Broeder, Zusters en Familieleden, gedenkt mij steeds in uwe gebeden.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
300 d. afl.

St-Ulrich-Capelle, V. De Bremaeker.