

De Heer heeft haar beproefd door het lijden en Hij heeft haar waardig van Hem bevonden.

† Bid voor de ziel †

van Mevrouw

ANNA DE SMET

echtgenoot van Mijnheer

RENÉ VERSTICHELEN

geboren te Nederbrakel, den 26 Januari 1886.
en aldaar godvruchtig overleden den 7 April 1934.
Versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden.

Zij was lid van de Derde Orde van den
H. Franciscus van Assisië

Zij was een vrome kristene vrouw, vol van geloof en vijandig van alle kwaad, liefdevolle echtgenoot en zorgvuldige moeder maakt zij het geluk uit harer familie en waakte zij nauwkeurig over den omgang van haar huis, zij bracht hare kinderen op in den vrees des Heeren.

Een droeve ziekte heeft deze dienares van God beproefd; als martelares heeft zij geleden; lange dagen op haar lijdensbed gekluisterd was zij steeds gelaten en betrouwend op God; met volle onderwerping en voorbeeldige verdueligheid heeft zij haar lijden verdragen, nooit ontglipte haar eene klacht en zij stierf zacht en kalm weg met den glimlach en 't gebed op de lippen.

Zij is vroegtijdig gestorven; maar wie kan de geheimen van God doorgronden. Onderwerpen wij ons aan zijnen goddelijken wil, hoe pijnlijk haar afscheiden ons valle, want God is oneindig wijs en Hij bemint ons.

Duurbare echtgenoot en kinderen dat de gedachte van een gelukkig wederzien uw lijden verzachte en uw tranen drooge. In den Hemel zal ik u voort beminnen zooals ik u op aarde lief had. Kinderen bemint uwen vader al de dagen zijn levens en bewaart ook mijne gedachtenis in uwe gebeden. En gij mijne medezusters der derde Orde beveelt mij aan de voorspraak van onzen H. Vader Franciscus.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.

Rust in Vrede.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiaccurt.