

Heer God, gelijk Gij wilt is het geschied en wat Gij doet is wel gedaan. Nav.



BID VOOR DE ZIEL VAN

CAMIEL DE SMET

echtgt van Leonie VAN DE WOESTIJNE

geboren te Wortegem, den 14 October 1867 en godvruchtig
overleden te Bevere, den 30 Mei 1935,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van het genootschap der Xaverianen en
van den bond van het H. Hart.

Gelukkig de mensch, die niet wandelt naar den raad der goddeloozen, noch op den weg der zondaars staat, maar die zijn vermaak vindt in den weg des Heeren. Immers al wat hij doet, zal hem tot zijne zaligheid dienen... want de Heer heeft het levensgedrag der rechtvaardigen lief en beloont het. Ps. 1, 1-6.

Goede echtgenoot en vader heeft hij veel gewerkt en gezorgd. Hij was in den dienst van God van jongs af opgevoed en bleef hem aangekleefd tot in zijn ouden dag. Hij leerde zijn kinderen en kleinkinderen God vreezen, de zonde vluchten, de wet des Heeren beminnen en hare voorschriften trouw naleven. Hij misachtte niemand, deed niemand kwaad, daarom was hij bemind en geacht van allen die hem kenden. Heel gelaten in Gods H. Wil heeft hij de dood aanvaard: loon naar werken zal hem geschonken worden.

Duurbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, vroeger dan dat we verwachtten is de dood ons komen scheiden. Aan den voet van het graf beseft men best hoe broos en kort het leven van een mensch is. Troost U, ik ben een beter leven ingegaan in den hemel, daar is geen ziekte of droefheid meer; daar wacht ik op u.

H. Hart van Jesus, ik stel mijn betrouwen op U.