

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van

CATHARINA DE SMET

dochter van wijlen

Frederik en Rosalie Bettessone

geboren te Nederbrakel

den 1 Juni 1848 en er overleden den 23 Mei 1931

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Vol van dagen en verdiensten, heel berustend op des Heeren goedheid en barmhertigheid is zij zachtjes gestorven.

Gelaten en verduktig te midden der bittere smerten en last van den ouden dag, vol van hoop op de hemelsche belooning, smeekte zij dikwijls met den Apostel Paulus: Ik wensch vurig van dit lichaam onthouden te worden en met Christus te zijn. En God heeft hare bede verhoord; zij heeft den goeden strijd gestreden en nu heerscht zij met Christus in der eeuwigheid. Al haar geluk was God te dienen, zijne geboden te onderhouden, in zijne tegenwoordigheid te wandelen. Wij van onzen kant hebben haar verlies beweend, als wij overwegen hoe godvruchtig zij leefde en hoe aange-naam en stichtend zij voor ons was.

Bemide zoon, kleinkinderen en bloedverwanten treurt niet om mijnenwille; ik heb slechts een vergankelijk leven verwisseld met de eeuwige vreugde des hemels. Daar verwacht ik U om nooit meer te scheiden. Verliest mijn aandenken nooit maar weest mij behulpzaam door uwe gebeden. Vaarwel.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.

Druk. Wed. O. Surdiacourt Nederbrakel.